

Landkommisær Laurits Brorson.

Tilføjelser til Artiklen i Aarbogen 1946

af H. FRIS-PETERSEN og A. BLICHFELDT-PETERSEN.

Laurits Brorson var i 1651 Ridedoged paa Lundensgaard i Skern Sogn. Palle Rosenkrantz til Vesløgsgaard døde dette Aar, og Sønnen Børge Rosenkrantz overtog Gaarden, men da det viste sig, at Palle Rosenkrantz økonomiske Forhold var i en meget daarlig Forfatning, maatte Sønnen gøre Opbud, hvorfor han lod Ridedoged Laurits Brorson paa Lundens møde ved Viborg Landsing 3. Decbr. 1651 med en Jordebog samt en Registrering over Løsøret paa Vesløgsgaard¹). Laurits Brorson har saaledes været i Tjeneste hos Palle Rosenkrantz, inden han kom i Tjeneste hos Joachim Gersdorff.

Paa Dybvad findes over en Dør en Følgebjælke med følgende Inskription:

L B S



A I D

1663

Bogstaverne maa betyde Laurits Brorson og Anna Jacobsdatter, og herfter maa det antages, at Brorson allerede boede paa Dybvad i 1663 og havde faaet saa sikre Løfter om at kunne blive Ejer, at han lod Inskriptionen foretage, endskønt Familien Gersdorff først blev Ejer ved Skøde af 1. Maj 1664.

At Inskriptionen fremgaar, at Brorson var gift med Anna Jacobsdatter Friberg allerede i 1663, og hans første Hustru maa derfor antages at være død 1662.

¹) Historisk Aarbog for Thisted Amt 1946 Side 388.

Han kan, da Anna Jacobsdatter overlevede ham, kun have været gift 2 Gange, og Anna Jacobsdatter maa saa have været en Halvsøster til Peder Hansen Hovenbæk, Forvalter paa Palsgaard og Ejer af Hanstedgaard, og ligledes til Raadmand i Horsens Johan Andersens Hustru Bodil (se iøvrigt Side 47 i Aarbogen for 1946).

Side 51: C 4 Christian Lauridsen Udsen blev exam.juris. 1757.

Side 52: C 5 Peter Lauridsen Udsen købte Marts 1761 for 2000 Rigsdaler Posten som Regimentskvartermester i 1. flynske Rytteriregiment (garnisoneret i Kolding) af Rasmus Bruun.

Side 62: C 4 Jørgen Christian Christensen Møller drev Bjerre Mølle 1746—1782. Han var muligvis Søn af Møller i Bjerre Mølle Christen Jensen Møller, død 1728. Jørgen Christian Møller stiftede 1806 et Legat paa 100 Rdl., hvis Renter uddeltes til trengende i Aale Sogn.

Side 66 A 4. Peder Brorson ejede 13. Marts 1702 en Gaard paa Storegade i Skanderborg, og han nævnes som Vitterlighedsvidne den 7. Juli 1704 i et Pantebrev, hvori hans Nabo Niels Michelsen Haunstrup pantsætter sin Gaard. Peder Brorson maa altsaa have boet i Skanderborg rimeligvis fra 1696 til han af en eller anden Aarsag forlader Byen i 1706 for atter at overgaa til Militæret.

Hans Hustru hed Johanne Christensdatter Faber, født ca. 1663, og var saaledes som antaget (Side 69) Datter af Sognepræst i Gosmer Christian Ulfsen Faber. Hun blev begravet 10. Marts 1738 i Skanderborg og var da 75 Aar gammel. I Skifteprotokollen for Skanderborg Amt 1738—44 Fol. 8 findes Skiftet efter hende, og hun betegnes her som sal. Løjtnant Brorsons Enke, saa der kan ikke være Tvivl om, at Peder Brorson er identisk med den Peder Brodersen, som blev Fændrik i det ungarske Dragonregiment, senere Løjtnant, og som døde i Antwerpen (se Side 67).

Som nævnt Side 67 ansøger Brorsons Enke Anna i 1714 om Pension af Postkassen, og i Skanderborg havde han en anden Enke Johanne, som først døde 1738.

Det ser derfor ud til, at Peder Brorson i 1706, efter at han forlod sit Hjem i Skanderborg og saa vidt vides uden at have faaet Skilsmisse, har giftet sig igen og med den nye »Hustru« faaet et Barn, hvis Navn ikke kendes.

I Skiftet efter Johanne Christensdatter Faber nævnes hendes tre Børn, nemlig Sr. Lauris Brorson bopende i Skanderborg, Anne Kirstine Brorson g. m. Hr. Johan Bering i Romdrup ved Aalborg. Johanne og Dorthe Brorson begge i »Sterfboen«, hver 40 Aar gl. Side 66: C 2 Lauris Ditlev Lauritsen Friis, konfirmeret 1737 i Horsens.

Side 66: C 3 Jens Joachim Lauritsen Friis, begravet 18. April 1784 i Odder.

Side 71 C 3. Anders Christian Brønnum er ikke Søn af Christen Jensen Brønnum og Karen Nielsdatter i Skagen (se Pers. hist. Tidssk. 8-V-292 Note 2).

Side 71 B 4. Johanne Pedersdatter Brorson maa i Henhold til Moderens Skifte være født ca. 1698, hvorfor hun og Dorthe saa maa formodes at have været Tvillinger. Enten er den ved hendes Død opgivne Alder eller den i Skiftet angivne altsaa forkert.

Side 76 C 4. Anna Auguste Thorsager blev gift 1756 med Anton Jacob v. Coucheron.

Side 77 C 5. Kirstine Dorothea Steenholm var Datter af Farver i Slagelse Christian Steenholm, f. 1707, død 1758, og Bartholine Christiane Andersdatter Tamdrup.

Side 78 B 8. I en Sørgetale holdt i Sct. Knuds Kirke i Odense den 31. Januar 1783 af Dr. og Prof. theol., Stiftsprovst i Odense Lorenz Ancher over Madam A. C. Kurrelbaum f. Brorson, omtales, at »hun var sammenkrummet af Gigtens dræbende Smerte, lænket til en Stol, stedsse trængende til andres Hjælp, næsten uden al rolig Hvile baade Dag og Nat i 16 Aar«. Alligevel bestyrede hun sit store Hus uden nogen Sinde at klage.